



Fotoverslag cursus 'vissen voor Kids' HSV Obdam e.o.



Nadat wij als jeugdcommissie van HSV Obdam e.o. in diverse dorpsbladen hadden geschreven en al onze jeugdleden hadden gemaïld kwamen er op 13, 20 en 27 mei 21 enthousiaste jeugdvissers meedoen met de cursus 'vissen voor Kids'.

Cursusavond 1: vrijdag 13 mei 2011: 19.00 – 21.00



Toen alle jeugdvissers aanwezig waren zijn we (buiten, het was mooi weer) begonnen met een kennismakingsspel. Iedereen, alle jeugdvissers én de begeleiders kregen een afbeelding van een vis, waterplant of waterdiertje op zijn rug en moest door vragen te stellen aan de andere kinderen erachter komen, m.b.v. de zoekkaarten wat er op zijn/haar rug stond.

Door dit spel te spelen leerde de kinderen elkaar niet alleen beter kennen maar leerde zij ook meteen de zoekkaarten te gebruiken.

Hierna zijn we begonnen aan de theorie.

Een van de begeleiders heeft o.a. eerst iets verteld over hoe een vis eruit ziet, welke organen vissen hebben etc. Dit duurde ongeveer 20 minuutjes.

Daarna zijn we in kleine groepjes gaan werken uit het boek 'Vissenschool werkboek zoetwatervissen' die de kinderen uitgedeeld kregen. Omdat nog niet alle opdrachten af waren kregen de kinderen, jawel, huiswerk mee voor de volgende keer: maken t/m opdracht 18.



Rond 20.00 hadden we een korte pauze waar iedereen iets te drinken en een snoepje kreeg en natuurlijk was er koffie voor de begeleiders.

Na de pauze begonnen we met een stukje 'praktijk'. Hoe zet je een tuigje in elkaar, wat heb je allemaal nodig?

Nadat een van de begeleiders kort met de kinderen hadden besproken wat er allemaal aan een hengel zat gingen we weer in groepjes aan de gang.



Iedereen maakte, met een beetje hulp van de begeleiders, zijn eigen tuigje: toprubbertje, dobber, loodjes, haakje noem maar op.

De een ging dit makkelijker af dan de ander.



Ook moest er gecontroleerd worden of de hoeveelheid lood wel genoeg was. We hebben namelijk niets aan een tuigje waarvan de dobber al helemaal onderwater is zonder dat er een vis aan de haak zit!

Maar hoe kan je nou het best testen of er genoeg lood aan zit? Natuurlijk, in een buis met water. En ook hierbij werden de kinderen weer goed geholpen door de begeleiders.



Aan het eind van de avond had iedereen een tuigje gemaakt die natuurlijk mee naar huis werd genomen.

Ook namen de kinderen het werkboek mee naar huis om de opdrachten te maken én te leren voor de TOETS van volgende week. Je krijgt niet zomaar je diploma!!



Cursusavond 2: vrijdag 20 mei 2011: 19.00 – 21.00



Natuurlijk had iedereen goed geleerd voor de toets (zie einde document) dus konden we gelijk beginnen (het boek en de zoekkaarten mochten hierbij gebruikt worden).

Hierna zijn we meteen doorgegaan met de theorie voor deze avond. Eerst wat uitleg en daarna weer in je groepje een aantal opdrachtjes maken. Ook vandaag kregen de kinderen huiswerk: de rest van de opdrachten uit het boek afmaken.



Na de pauze werd de groep opgesplitst in tweeën. De ene helft ging buiten een deegje leren maken en de andere helft ging leren hoe een vis onthaakt moet worden. Uiteraard hadden we hiervoor speciale 'oefenvissen' en de onmisbare hakensteker! Hierbij werd de kinderen ook verteld hoe ze een vis het best vast kunnen houden.



Sommige kinderen konden al heel goed een vis onthaken, anderen vonden dit, in het begin, toch wel erg lastig maar hadden aan het eind van de avond het kunstje toch onder te knie gekregen (mede dankzij de uitleg en het geduld van onze vrijwilligers).

Na een minuut of 20 hebben we de groepen omgedraaid en konden de kinderen aan de slag met het andere deel van de 'praktijk' van deze avond.



Voor het maken van het deegje hebben we producten gebruikt die gewoon in de supermarkt te koop zijn namelijk: witbrood, koffiemelk & custardpoeder. Dit zijn de ingrediënten voor het perfecte deegje!

Cursusavond 3: vrijdag 27 mei 2011: 19.00 – 21.30



Ook vanavond zijn we gestart met een toets (zie einde document). En na een korte instructie ging het dan eindelijk gebeuren: **VISSEN!!!**

Alle kinderen de auto's in en naar de waterkant. Er is nog uitgelegd dat je moet uitloden en waarom. En dan, hengel in het water en wachten maar..





Gelukkig hoefde we niet lang te wachten voor de eerste vissen gevangen werden. Ook was het deze avond erg mooi weer en heeft iedereen een vissen gevangen. Sommige kinderen zelfs wel meer dan 20! Op de hele avond zijn er ruim 250 vissen gevangen, een mooie vangst!



Onze begeleiders waren voor de kinderen goed te herkennen aan de waterkant. Zij hadden allemaal een rood shirt aan en een petje op met het logo van de vereniging. Dit was voor de kinderen erg handig omdat er ook ouders kwamen kijken. Zo wisten de kinderen precies aan wie ze vragen konden stellen en waar ze hulp konden vragen.



Toen we na het vissen weer terug waren in ons 'clubhuis' was het tijd voor de diploma-uitreiking. Iedereen was voor zowel de theorie en praktijk geslaagd en kon dus zijn/haar diploma ontvangen. Maar niet voordat die terplekke werd ondertekend door onze voorzitter.

